

Grachten en bruggetjes in Giethoorn

19 - 26 juli 2013



Reisverslag V1310A
Tendensvakantie in Giethoorn
"De Boerdrie"

Dit zijn de vakantiegangers:



Hans



Annette



Petra



Ina



Elrieke



Jacco

Wim
(zonder bril)



Nel

Vrijdag 19 juli 2013.

Vandaag is het eindelijk zover, onze vakantie naar Giethoorn gaat beginnen! Petra, Hans en Ina waren naar het kantoor van Tendens gebracht, de bagage en de andere spullen werden in de bus geladen, de bus werd nog schoongemaakt en de reis kan beginnen. In Veenendaal zullen we Jacco ophalen, en ja hoor, hij stond



er. Hij stond zelfs al een poosje te wachten. Na de kennismaking gaat de reis weer verder naar Zwolle, Elrieke zouden we daar ophalen. We konden rustig aan doen, daarom koos Wim maar voor binnenwegen en niet de snelweg. Zo tuften we rustig over de Veluwe richting Zwolle. In Zwolle aangekomen hebben we na enig zoeken en bellen uiteindelijk Elrieke, die door haar vader gebracht werd, gevonden. Het geduld van Ina, Hans en Jacco werd wel wat op de proef gesteld. Petra wilde liever buiten wachten.



Daarna gingen we verder richting Giethoorn. Ook hebben we weer de binnenwegen genomen, maar de TomTom bracht ons in de nieuwbouwwijken van Zwolle, dat was toch niet de bedoeling!!!

Gelukkig kwam alles toch nog goed en wel een beetje later dan we gedacht hadden. Annette heeft met haar begeleider Bert 3 kwartier op ons moeten wachten.

Dat was gauw vergeten, het drankje op het terras van "de Fanfare" maakte veel goed en al gauw zaten Annette en Ina samen uit volle borst te zingen. Dat belooft wat voor de komende week.

Dan gaan we op zoek naar De Boerdrie, onze vakantieboerderij waar we komende week zullen verblijven. Wat zag het er mooi uit! De kamers werden bekeken en ingedeeld, de koffers uit de bus gehaald, iedereen had enorm zin in de vakantie week. Nel gaat met het avondeten aan de gang. Erg lang hoeven we daar niet op te wachten.

Een grote pan macaroni had ze gekookt, nou die ging er in!! De pan

ging schoon leeg. Na de afwas en een avondwandelingetje was iedereen toch wel aan zijn/haar bed toe.



Zaterdag 20 juli.

Eerst hebben we lekker uitgeslapen, en zitten pas tegen 10en aan het ontbijt. Petra had de vorige avond de tafel al gedekt.



Vandaag gaan we eerst boodschappen doen in Steenwijk, iedereen hielp mee in de supermarkt, zodat we vlug klaar waren. Daarna nog even Steenwijk in. Er moesten ook nog kaarten gekocht worden om te versturen.



Wat doet Wim daar?

Een leeuw omarmen?

Na de lunch gaan we naar Blokzijl, daar is een sluisje. Op het terras



hadden we uitzicht op de brug, die de brugwachter met één vinger omhoog kon laten gaan, ja echt! We keken naar de bootjes, die door het sluisje gingen, er was heel wat te zien, daarna nog een

lekker ijsje en dan naar huis om de kaarten te schrijven. Nel gaat aan de gang voor de stampot andijvie. Wie wil er helpen de aardappels te schillen? Met hulp van Ina en Jacco was het vlug gedaan.



Een enorme pan met stampot andijvie met spekjes en worst kwam op tafel te staan en die ging weer helemaal op, zelf het toetje ging er nog in, we konden kiezen uit: vla, en/of yoghurt en/of limonadesiroop en/of slagroom. Na de afwas (we hadden besloten zelf af te wassen en niet de afwasmachine te gebruiken, dat was net zo gezellig!!) nog een avondwandelingetje, dan nog douchen en naar bed. Morgen gaan we varen met onze punter.

Zondag 21 juli.

Vandaag is het weer prachtig weer, echt weer om te gaan varen. De voorspellingen beloofden dat het wel 30° gaat worden, dus goed insmeren met zonnecrème en een pet op! Wim, als een echte



schipper, wist al gauw hoe de motor werkte. Dan de boot in, dat was toch wel een beetje eng, zo'n wiebelende boot, maar het is toch gelukt. Met een tas vol eten en drinken aan boord vertrokken we zo tegen 11 uur. We kozen voor de rode route, we gingen door slootjes en kwamen toen bij een groot meer. Daar zagen we veel bootjes, surfplanken en speedbootjes. Wim zette de motor uit en we dobberden een hele tijd lekker over het meer.





Onderweg zijn we paar keer uit de boot gegaan om te picknicken. Het in- en uitstappen ging steeds gemakkelijker. Rond 4 uur waren we weer bij de Boerdrie terug. We vonden dat Wim z'n vaarbewijs wel kon krijgen, het was fantastisch gegaan, het was een heerlijke dag geweest, dan lekker een glaasje, er kwamen zelfs chips en borrelnootjes op tafel, wat een feest!

Om half 6 was het tijd voor Nel om pannenkoeken te gaan bakken. Ze bakten stááápels met spek, kaas, en appel, maar ook gewone, ze gingen erin als "pannenkoek". Niet te geloven!! Wat een eters!!



Annette vond pannenkoeken niet zo lekker, voor haar was een pizza. Na de afwas zijn we nog gaan kijken naar de bootjes, die langs kwamen. Het eten was weer gezakt en was er weer ruimte voor een toetje.

Toen nog een avondwandelingetje en het was weer bedtijd. Wat was het een heerlijke dag!

Maandag 22 juli.

Vandaag weer prachtig weer. We begonnen de dag rustig met eerst te ontbijten. Wat gaan we doen vandaag? We hadden nog niet geshopt, eerst de winkeltjes langs de Dorpsgracht.



Die Wim en Jacco!! Ze konden maar niet kiezen.



Ook was er een man die kunstige dierfiguren kon maken van ballonnen.



Gaan we later nog een rondvaart maken?

Wat fijn als de rondvaartboten verwarmd zijn, als het buiten 30° is!!

Na de lunch gaan we naar Steenwijk, we moesten nog boodschappen doen voor het avondeten, want we gaan barbecueën.





Gaat het goed, Jacco?



Ja hoor, we hebben gesmuld!!



Na de barbecue nog ons avondwandelingetje en dan op tijd naar bed, want morgen gaan we weer varen.

Dinsdag 23 juli.

Het is weer prachtig weer, de hele dag gaan we weg met onze boot, het zal weer zo tegen de 30° worden. Dus pet op en goed insmeren met zonnecrème. We nemen weer een tas vol mee, gesmeerde

boterhammen, heel veel drinken. Om 11 uur staan we startklaar om in de boot te stappen, gelukkig is het niet meer zo spannend als de eerste keer. Annette wilde toch liever eerst een eindje lopen en wat



verder de boot instappen. Tijdens het varen zagen we veel, allerlei bootjes, maar ook waterdieren en bloemen, en zelfs mooie vrouwen. (Hans kwam aan zijn trekken)



Aangekomen op de Boven Wijde, ging de motor weer uit, het was weer lekker dobberen. De beentjes gingen buiten boord en we zagen mensen die door het water liepen. Zo ondiep was het. Eerst stapte Wim uit de boot. Annette wilde ook wel. Nel kon niet achterblijven en toen Ina. Elrieke wilde ook wel, maar weer terug in de boot zou waarschijnlijk erg moeilijk zijn, dus maar veilig in de boot gebleven en lekker met de voeten in het water.



Wim onderging een schoonheids-behandeling.





's Avonds hebben we bij de Italiaan "Fratelli" gegeten. Iedereen hield van pizza. Het was heerlijk en de bediening was allervriendelijkst.



Woensdag 24 juli.

Vandaag staat het Dierenpark Taman Indonesia in Kallenkote op het



programma, een Indonesisch dierenpark. Wat zouden we daar zien? Olifanten en giraffen? Nee hoor, zo groot was het niet.



Dit zijn Wallaby's, het zijn dwergkangoeroes. Er waren ook Maleisische stekelvarkens, Loewaks, Kookaburra's en Binturongs. Allemaal dieren met vreemde namen.

Jij durft Jaccoll!
(gelukkig was tie niet echt)



Wat leuk,
hoedjes
passen!



En wie is dit?



Ook hebben we nog een rondrit met de Tuktuk gemaakt. Hans en Jacco kochten nog kadootjes voor thuis, tenslotte nog lekker een sateetje gegeten. Het was echt een topdag! Op de terugweg hebben we nog boodschappen gedaan voor de chili con carne. Wim zal dat thuis gaan klaarmaken. We hebben gemerkt dat hij dat kan!! We vonden dat hij zo in een restaurant kan gaan werken. Weer een grote pan vol, die weer helemaal op ging.



Wie gaat er afwassen?
Niet Wim, net als de
andere dagen. Nu is Nel
aan de beurt, want Wim
heeft gekookt. Gelukkig
krijgt Nel hulp van Ina en
Elrieke.

Aan een heerlijke dag is
weer een einde gekomen.

Wat boffen we toch met het weer. Morgen is onze laatste dag.



Donderdag 26 augustus.

Vandaag gaan we naar Urk. Het is een eindje rijden, maar met de CD van Jan Smit waren we er zo.

We hadden een afspraak met Eppo. Eppo heeft een sloep, een oude reddingsboot. We varen een stukje het IJsselmeer op.



Wat hebben we genoten. Eppo heeft gezongen, Eppo heeft verteld over Urk, de kindertjes die in Urk geboren worden komen uit een steen onder water, ja, ja. En nog veel meer verhalen. Voor ons maakte hij nog een extra rondje door de haven.



Daarna moet ook nog de vuurtoren beklommen worden. Ina, Hans, Jacco en Wim wilden dat wel. De anderen bleven liever beneden. In de bus op de terugweg was het weer een vrolijke boel, mede door de CD van Jan Smit.



Weer terug in Giethoorn zijn we weer bij de Italiaan gaan eten. Iedereen wilde wel weer pizza. Na het eten was het tijd om naar



"De Fanfare" te gaan, daar was het optreden van het mannenkoor "De Flagellanten" Wat een feestavond is dat geworden. We zijn allemaal uit onze bol gegaan.



Vrijdag 26 juli.

Dan is aan onze vakantie week weer een eind gekomen.

Wat hebben we het goed gehad met elkaar, wat hebben we geboft met het weer, wat hebben we een plezier gemaakt.

We kunnen terugkijken op een heerlijke vakantie week.

Annette wordt weer opgehaald door Bert. Met de anderen rijden we naar Zwolle waar Elrieke door haar vader wordt opgehaald. We brengen Jacco naar Veenendaal, hij gaat met de taxi naar huis, naar Tiel. Met Hans, Petra en Hans rijden we naar het kantoor van Tendens, zij zullen daar opgehaald worden.

Dank jullie allen voor de fijne week en misschien tot ziens.

In en om "De Boerdrie"





Grachten en bruggetjes in Giethoorn

19 - 26 juli 2013



Reisverslag V1310A
Tendensvakantie in Giethoorn
"De Boerdrie"

Dit zijn de vakantiegangers:



Hans



Annette



Petra



Ina



Elrieke



Jacco



Wim
(zonder bril)



Nel

Vrijdag 19 juli 2013.

Vandaag is het eindelijk zover, onze vakantie naar Giethoorn gaat beginnen! Petra, Hans en Ina waren naar het kantoor van Tendens gebracht, de bagage en de andere spullen werden in de bus geladen, de bus werd nog schoongemaakt en de reis kan beginnen. In Veenendaal zullen we Jacco ophalen, en ja hoor, hij stond



er. Hij stond zelfs al een poosje te wachten. Na de kennismaking gaat de reis weer verder naar Zwolle, Elrieke zouden we daar ophalen. We konden rustig aan doen, daarom koos Wim maar voor binnenwegen en niet de snelweg. Zo tuften we rustig over de Veluwe richting Zwolle. In Zwolle aangekomen hebben we na enig zoeken en bellen uiteindelijk Elrieke, die door haar vader gebracht werd, gevonden. Het geduld van Ina, Hans en Jacco werd wel wat op de proef gesteld. Petra wilde liever buiten wachten.



Daarna gingen we verder richting Giethoorn. Ook hebben we weer de binnenwegen genomen, maar de TomTom bracht ons in de nieuwbouwwijken van Zwolle, dat was toch niet de bedoeling!!!

Gelukkig kwam alles toch nog goed en wel een beetje later dan we gedacht hadden. Annette heeft met haar begeleider Bert 3 kwartier op ons moeten wachten.

Dat was gauw vergeten, het drankje op het terras van "de Fanfare" maakte veel goed en al gauw zaten Annette en Ina samen uit volle borst te zingen. Dat belooft wat voor de komende week.

Dan gaan we op zoek naar De Boerdrie, onze vakantieboerderij waar we komende week zullen verblijven. Wat zag het er mooi uit! De kamers werden bekeken en ingedeeld, de koffers uit de bus gehaald, iedereen had enorm zin in de vakantie week. Nel gaat met het avondeten aan de gang. Erg lang hoeven we daar niet op te wachten.

Een grote pan macaroni had ze gekookt, nou die ging er in!! De pan

ging schoon leeg. Na de afwas en een avondwandelingetje was iedereen toch wel aan zijn/haar bed toe.



Zaterdag 20 juli.

Eerst hebben we lekker uitgeslapen, en zitten pas tegen 10en aan het ontbijt. Petra had de vorige avond de tafel al gedekt.



Vandaag gaan we eerst boodschappen doen in Steenwijk, iedereen hielp mee in de supermarkt, zodat we vlug klaar waren. Daarna nog even Steenwijk in. Er moesten ook nog kaarten gekocht worden om te versturen.



Wat doet Wim daar?

Een leeuw omarmen?

Na de lunch gaan we naar Blokzijl, daar is een sluisje. Op het terras



hadden we uitzicht op de brug, die de brugwachter met één vinger omhoog kon laten gaan, ja echt! We keken naar de bootjes, die door het sluisje gingen, er was heel wat te zien, daarna nog een



lekker ijsje en dan naar huis om de kaarten te schrijven. Nel gaat aan de gang voor de stampot andijvie. Wie wil er helpen de aardappels te schillen? Met hulp van Ina en Jacco was het vlug gedaan.



Een enorme pan met stampot andijvie met spekjes en worst kwam op tafel te staan en die ging weer helemaal op, zelf het toetje ging er nog in, we konden kiezen uit: vla, en/of yoghurt en/of limonadesiroop en/of slagroom. Na de afwas (we hadden besloten zelf af te wassen en niet de afwasmachine te gebruiken, dat was net zo gezellig!!) nog een avondwandelingetje, dan nog douchen en naar bed. Morgen gaan we varen met onze punter.

Zondag 21 juli.

Vandaag is het weer prachtig weer, echt weer om te gaan varen. De voorspellingen beloofden dat het wel 30° gaat worden, dus goed insmeren met zonnecrème en een pet op! Wim, als een echte



schipper, wist al gauw hoe de motor werkte. Dan de boot in, dat was toch wel een beetje eng, zo'n wiebelende boot, maar het is toch gelukt. Met een tas vol eten en drinken aan boord vertrokken we zo tegen 11 uur. We kozen voor de rode route, we gingen door slootjes en kwamen toen bij een groot meer. Daar zagen we veel bootjes, surfplanken en speedbootjes. Wim zette de motor uit en we dobberden een hele tijd lekker over het meer.





Onderweg zijn we paar keer uit de boot gegaan om te picknicken. Het in- en uitstappen ging steeds gemakkelijker. Rond 4 uur waren we weer bij de Boerdrie terug. We vonden dat Wim z'n vaarbewijs wel kon krijgen, het was fantastisch gegaan, het was een heerlijke dag geweest, dan lekker een glaasje, er kwamen zelfs chips en borrelnootjes op tafel, wat een feest!

Om half 6 was het tijd voor Nel om pannenkoeken te gaan bakken. Ze bakten stááápels met spek, kaas, en appel, maar ook gewone, ze gingen erin als "pannenkoek". Niet te geloven!! Wat een eters!!



Annette vond pannenkoeken niet zo lekker, voor haar was een pizza. Na de afwas zijn we nog gaan kijken naar de bootjes, die langs kwamen. Het eten was weer gezakt en was er weer ruimte voor een toetje.

Toen nog een avondwandelingetje en het was weer bedtijd. Wat was het een heerlijke dag!

Maandag 22 juli.

Vandaag weer prachtig weer. We begonnen de dag rustig met eerst te ontbijten. Wat gaan we doen vandaag? We hadden nog niet geshopt, eerst de winkeltjes langs de Dorpsgracht.



Die Wim en Jacco!! Ze konden maar niet kiezen.



Ook was er een man die kunstige dierfiguren kon maken van ballonnen.



Gaan we later nog een rondvaart maken?

Wat fijn als de rondvaartboten verwarmd zijn, als het buiten 30° is!!

Na de lunch gaan we naar Steenwijk, we moesten nog boodschappen doen voor het avondeten, want we gaan barbecueën.





Gaat het goed, Jacco?



Ja hoor, we hebben gesmuld!!



Na de barbecue nog ons avondwandelingetje en dan op tijd naar bed, want morgen gaan we weer varen.

Dinsdag 23 juli.

Het is weer prachtig weer, de hele dag gaan we weg met onze boot, het zal weer zo tegen de 30° worden. Dus pet op en goed insmeren met zonnecrème. We nemen weer een tas vol mee, gesmeerde

boterhammen, heel veel drinken. Om 11 uur staan we startklaar om in de boot te stappen, gelukkig is het niet meer zo spannend als de eerste keer. Annette wilde toch liever eerst een eindje lopen en wat



verder de boot instappen. Tijdens het varen zagen we veel, allerlei bootjes, maar ook waterdieren en bloemen, en zelfs mooie vrouwen. (Hans kwam aan zijn trekken)



Aangekomen op de Boven Wijde, ging de motor weer uit, het was weer lekker dobberen. De beentjes gingen buiten boord en we zagen mensen die door het water liepen. Zo ondiep was het. Eerst stapte Wim uit de boot. Annette wilde ook wel. Nel kon niet achterblijven en toen Ina. Elrieke wilde ook wel, maar weer terug in de boot zou waarschijnlijk erg moeilijk zijn, dus maar veilig in de boot gebleven en lekker met de voeten in het water.



Wim onderging een schoonheids-
behandeling.





's Avonds hebben we bij de Italiaan "Fratelli" gegeten. Iedereen hield van pizza. Het was heerlijk en de bediening was allervriendelijkst.



Woensdag 24 juli.

Vandaag staat het Dierenpark Taman Indonesia in Kallenkote op het



programma, een Indonesisch dierenpark. Wat zouden we daar zien? Olifanten en giraffen? Nee hoor, zo groot was het niet.



Dit zijn Wallaby's, het zijn dwergkangoeroes. Er waren ook Maleisische stekelvarkens, Loewaks, Kookaburra's en Binturongs. Allemaal dieren met vreemde namen.

Jij durft Jaccol!
(gelukkig was tie niet echt)



Wat leuk, hoedjes passen!



En wie is dit?



Ook hebben we nog een rondrit met de Tuktuk gemaakt. Hans en Jacco kochten nog kadootjes voor thuis, tenslotte nog lekker een sateetje gegeten. Het was echt een topdag! Op de terugweg hebben we nog boodschappen gedaan voor de chili con carne. Wim zal dat thuis gaan klaarmaken. We hebben gemerkt dat hij dat kan!! We vonden dat hij zo in een restaurant kan gaan werken. Weer een grote pan vol, die weer helemaal op ging.



Wie gaat er afwassen?
Niet Wim, net als de
andere dagen. Nu is Nel
aan de beurt, want Wim
heeft gekookt. Gelukkig
krijgt Nel hulp van Ina en
Elrieke.

Aan een heerlijke dag is
weer een einde gekomen.

Wat boffen we toch met het weer. Morgen is onze laatste dag.



Donderdag 26 augustus.

Vandaag gaan we naar Urk. Het is een eindje rijden, maar met de CD van Jan Smit waren we er zo.

We hadden een afspraak met Eppo. Eppo heeft een sloep, een oude reddingsboot. We varen een stukje het IJsselmeer op.



Wat hebben we genoten. Eppo heeft gezongen, Eppo heeft verteld over Urk, de kindertjes die in Urk geboren worden komen uit een steen onder water, ja, ja. En nog veel meer verhalen. Voor ons maakte hij nog een extra rondje door de haven.



Daarna moet ook nog de vuurtoren beklommen worden. Ina, Hans, Jacco en Wim wilden dat wel. De anderen bleven liever beneden. In de bus op de terugweg was het weer een vrolijke boel, mede door de CD van Jan Smit.



Weer terug in Giethoorn zijn we weer bij de Italiaan gaan eten. Iedereen wilde wel weer pizza. Na het eten was het tijd om naar

"De Fanfare" te gaan, daar was het optreden van het mannenkoor "De Flagellanten"

Wat een feestavond is dat geworden.

We zijn allemaal uit onze bol gegaan.



Vrijdag 26 juli.

Dan is aan onze vakantie week weer een eind gekomen.

Wat hebben we het goed gehad met elkaar, wat hebben we geboft met het weer, wat hebben we een plezier gemaakt.

We kunnen terugkijken op een heerlijke vakantie week.

Annette wordt weer opgehaald door Bert. Met de anderen rijden we naar Zwolle waar Elrieke door haar vader wordt opgehaald. We brengen Jacco naar Veenendaal, hij gaat met de taxi naar huis, naar Tiel. Met Hans, Petra en Hans rijden we naar het kantoor van Tendens, zij zullen daar opgehaald worden.

Dank jullie allen voor de fijne week en misschien tot ziens.

In en om "De Boerdrie"





